



**Geziena Hendrika Euphemia  
Rikie Klieverik-Droste**

\* Agelo, 10 september 1938  
† Deurningen, 14 februari 2012

•  
Haar handen hebben voor ons gewerkt,  
haar hart heeft voor ons geklopt,  
haar ogen hebben ons tot het laatste gezocht,  
zij heeft haar taak volbracht  
zij rust in vrede.

## In dankbare herinnering aan **Rikie Klieverik-Droste**

Rikie Klieverik Droste is geboren in Groot Agelo. Als jong meisje is ze haar vader en broer al vroeg verloren. Haar moeder moest verder met 6 kinderen. Zij hebben hard gewerkt op de boerderij. Ze heeft een zware jeugd gehad met vreugde en verdriet. Na de basisschool is ze gelijk gaan werken want er moesten inkomsten komen. Papa en Mama hebben elkaar leren kennen tijdens de carnaval nu 49 jaar geleden. Op 21 januari 1966 trouwde zij met Gerard Klieverik. Samen kregen ze 6 kinderen: Rita, René, Ingrid, Marijke, Gerard, Pauline. Ze heeft haar hele leven gezorgd voor de kinderen en kleinkinderen en natuurlijk voor haar lieve man. Ze genoot van haar kleinkinderen en stond altijd voor ze klaar. Ze is een lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma.

Nadat alle kinderen het huis uit waren hebben ze een caravan gekocht en gingen ze enkele weekenden per jaar op vakantie en samen fietsen met Papa was een van haar grootste hobby's. Ook genoot ze enorm van de familie-dagen en dagjes uit met de kinderen en kleinkinderen en 1 weekend per jaar met zwagers en schoonzussen. Elke donderdagmorgen ging ze zwemmen met papa op een zwemclub in Rossum dit wilde ze echt niet missen een gezellige groep. Ze is altijd een heel wilskrachtige en optimistische vrouw geweest. Ze zag altijd de zonnige kant als het eens tegen zat.

Mama is een vrouw waarbij je je snel op je gemak voelt. De harmonie en rust in het gezin vond ze heel belangrijk. Ze was heel precies in en om het huis alles moet er piekfijn uitzien.

De laatste jaren heeft ze veel operaties moeten ondergaan aan haar knieën en heupen en toch bleef ze een zeer sterke vrouw. Afgelopen november zou ze voor de 2<sup>e</sup> keer aan haar knie geopereerd worden, dit is helaas niet doorgegaan. Vanaf oktober was haar bloed niet goed toen zijn allerlei onderzoeken begonnen, eerst in Hengelo daarna naar Deventer. Op 23 november kreeg ze te horen dat ze een tumor had in de galgang naar de lever. Er zijn verschillende stents geplaatst meestal om de 2 weken, deze waren heel zwaar voor haar. Een operatie kon ze niet meer ondergaan omdat er uitzaaiingen waren. Begin januari kregen we te horen dat ze helemaal niets meer voor haar konden doen.

We hebben de laatste 4 weken nog zoveel mogelijk gedaan samen. Op 21 januari waren ze 46 jaar getrouwd, dit hebben we samen met de kinderen gevierd bij hun thuis. Ze had nog 1 wens en deze is in vervulling gegaan. Ze is met de wensambulance naar Esmee gegaan in het ziekenhuis en daar heeft ze nog even kunnen genieten van haar lieve kleinkind Esmee. Tot op het laatst genoot ze van haar kinderen en kleinkinderen om zich heen. Haar laatste woorden naar papa waren bedankt voor de mooie 49 jaren samen.

Op Valentijnsdag (de dag der liefde) is Rikie in het bijzijn van haar man en kinderen rustig ingeslapen.

Bedankt voor uw komst.

Gerard Klieverik  
Kinderen en kleinkinderen