





Dankbare herinnering aan
JOHANNA MARIA DROSTE

echtgenote van

Petrus Johannes Bouma

Zij werd geboren te Tubbergen op 12 januari 1907. — Gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is zij in de Vrede van Christus overleden in „t Kleyne Vaert” te Enschede op 12 november 1980.

Het heengaan van deze goede echtgenote, deze lieve moeder en oma vervult ons niet alleen met droefheid, maar ook met grote dankbaarheid.

Vol zorg voor haar gezin samen met vader, met wie zij 45 jaar intens gelukkig is geweest, was er de teleurstelling van 'n ernstige kwaal, waardoor zij geleidelijk aan geheel afhankelijk werd.

Was dat een zwaar kruis voor haar, zij droeg het met grote gelatenheid, verloor slechts zelden de opgewektheid, die haar eigen was.

Haar grote troost was het dat zij vader steeds om zich heen wist, die haar zoveel jaren liefdevol heeft bijgestaan. Eerst in 't Dr.Ariënstehuis te Enschede, later in Glanerbrug en daarna in het verpleegtehuis „t Kleyne Vaert.” Dankbaar voor haar kinderen en kleinkinderen, met wie zij zich intens verbonden voelde, hebben velen haar leren waarderen om haar diep gelovige levensinstelling.

Naast de liefdevolle zorg van vader en allen, die haar terzijde stonden, was vóór alles de heilige Eucharistie haar grote krachtbron.

Dankbaar voor alles, wat zij aan ons heeft gegeven vertrouwen wij, dat de Moeder Gods, voor wie zij steeds zo'n bijzondere verering koesterde, haar nu zal opwachten aan de hemelpoort.

Goede vrouw, lieve moeder en oma:

RUST IN VREDE !

Voor uw blijken van meeleven na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

P. J Bouma
Kinderen en kleinkinderen.