



Ter dankbare herinnering aan

**ADRIANUS DRUBBEL**

Missionaris van het Heilig Hart

Hij is geboren te Amsterdam 22 december 1903 en deed zijn intrede in de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart in augustus 1923. Zijn eerste professie legde hij af op 21 september 1924 en hij is priester gewijd 18 augustus 1929. Hij overleed in het ziekenhuis te Sittard op 13 februari 1976.

Nadat hij zijn Bijbel-studies te Rome voltooid had, werd hij benoemd tot professor in de exegese aan het groot seminarie van zijn congregatie te Stein. Dertig jaar lang heeft hij dit professoraat uitgeoefend. Het is te begrijpen dat de H. Schrift een heel bijzondere plaats heeft ingenomen in zijn leven en richting heeft gegeven aan zijn werkzaamheden. De Schrift was voor hem voorwerp van studie en wetenschap, maar ook een bron van waarachtig geloof en diep christelijk leven. Voor hem was de Bijbel het Boek van God en daarom benutte hij alle tijd en alle wetenschap om de zin van het geschreven woord te achterhalen; daarom was hem geen inspanning te veel om anderen te helpen bij het verstaan van de Schrift. In cursussen en lessen, in gesproken en geschreven woord trachtte hij de Schrift te openen aan ieder die in een beroep op hem zich daarin wilde verdiepen. En zo heeft hij velen tot de Schrift gebracht en deze doen kennen als een onuitputtelijke levensbron.

Een uitspraak van de H. Ephrem mag hier toepassing vinden: De dorstige is verheugd wanneer hij kan drinken en hij is er niet bedroefd omdat hij de bron niet kan uitputten. Maar de bron overtreft uw dorst, zodat ge, nadat uw dorst is gelest zonder dat de bron is uitgeput, daaruit weer opnieuw kunt drinken als de dorst weer opkomt. Wees dankbaar voor wat ge hebt ontvangen en wil niet treuren om wat overbleef. Wat ge hebt ontvangen, dat is uw bezit geworden en wat overgebleven is, dat is uw erfdeel. Het voortdurend zoekend bezig zijn is nu geworden tot een rustig en vredig zien.

Familie Drubbel en confraters danken U hartelijk voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van pater Drubbel.