





In liefde gedenken wij

Jan Dubbelink

echtgenoot van Lies Nijhuis

Jan werd geboren op 7 augustus 1938 aan de Nieuwedijk in Lonneker, hij leerde Lies Nijhuis kennen en ze gingen na hun huwelijk eerst wonen in een zomerhuisje bij zijn ouders, daarna zijn ze verhuisd naar de Hinnemanskamp. Omdat de gezondheid van zijn ouders minder werd zijn ze terug gegaan naar de Nieuwedijk.

In hun huwelijk zijn drie zonen geboren.

Jan heeft ruim 20 jaar lang als bakker gewerkt en daarna in de bewaking bij Urenco in Almelo. Hij was een trotse opa die kon genieten van zijn kleinkinderen, het heeft hem ook veel verdriet gedaan dat kleindochter Nienke niet lang bij ons is geweest.

Jan was een liefhebber van voetbal en met

name zijn club FC Twente. We kennen hem ook als een goede zangkanarie-kweker en was hij een man van de natuur. Daarnaast was hij in zijn vrije uurtjes vaak te vinden in zijn moestuin.

In 2006 zijn ze wegens zijn gezondheid verhuisd naar de Dorpsstraat in Lonneker.

Dit jaar moest hij opnieuw de strijd aan gaan tegen zijn ziekte, hij wilde nog zo graag bij ons blijven maar zijn lichaam kon niet meer. We kijken allen terug op een mooie tijd met hem samen en we zijn hem dankbaar voor wie hij voor ons was.

We hebben afscheid van hem genomen met zijn woorden: 'kiek oet en maak geen brokk'n'. Op 20 april 2012 is hij overleden.

We hebben voor hem gebeden en afscheid van hem genomen op 25 april 2012 tijdens de uitvaartviering in de parochiekerk St. Jacobus de Meerdere te Lonneker.

Wij danken u allen voor uw steun en medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Lies Dubbelink - Nijhuis
Kinderen en kleinkinderen