



Dank, goede vrienden, voor al het mooie  
dat wij samen beleefd hebben.



Ter herinnering aan

**JOHANNES GERARDUS  
DUBBELINK.**

Hij was gehuwd met Gesiena Ribbert.

Geboren op 28 juli 1906.

Overleden op 30 oktober 1992.

Na een leven van 86 jaar en een huwelijk van meer dan 55 jaar is mijn man, onze vader en opa nog vrij onverwacht van ons heengegaan.

De kwalen die de oude dag meebrengen lieten zich toch ernstiger aanzien, en bovenal de noodzaak dat moeder niet meer bij hem kon zijn, moet voor hem heel zwaar gewogen hebben.

In dankbaarheid denken we aan hem terug, aan zijn werk, zijn zorg voor ons allen.

Zijn meeleven met de gemeenschap hier, zijn belangstelling voor natuur en sport, zijn dierbare duiven, hebben hem in dit leven veel vreugde gegeven.

In geloof aan de Verrezen Heer die hij trouw heeft gediend is hij heengegaan.

Wij bidden dat hij nu voor altijd een thuis mag hebben gevonden in het huis van de Vader; dat hij de eeuwige rust mag hebben gevonden en bevrijd van aardse beslommingen in vrede kan zijn met de Heer Jezus Christus.

Voor uw belangstelling en meegaan op de laatste gang die mijn man, onze vader en opa op aarde maakt, danken wij U hartelijk.

G. Dubbelink - Ribbert  
Jan en Lies  
Sini en Herman  
Herman en Marietje  
en kleinkinderen.