



†

In dankbare herinnering aan mijn lieve man en  
onze vader

## Frans Olde Dubbelink

echtgenoot van

Ida ten Breul

Geboren op 16 september 1922 te Denekamp  
Overleden op 1 december 2009 te Denekamp

Vader groeide op in harmonieus gezin met 4 kinderen en heeft een gelukkige jeugd gekend ondanks de ziekte van zijn moeder en het vroege overlijden van zijn broer. Na de lagere school ging hij naar de ambachtschool in Enschede. Hierna heeft hij in Nordhorn en Enschede gewerkt.

In 1943 ontmoette hij moeder waarmee hij in 1952 in het huwelijk trad. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren te weten Hans, Ben en Frank. Ondanks zijn drukke werkzaamheden kwam zijn gezin op de eerste plaats. Samen met ons ging hij jaarlijks op vakantie en genoot daarvan met volle teugen.

In 1952 startte hij zijn eigen loodgietersbedrijf op en nam hij de winkel in ijzerwaren over van zijn vader. Hij oefende zijn vak als loodgieter altijd uit met veel plezier. Vakmanschap stond bij hem hoog in het vaandel. Tezamen met moeder heeft hij zijn bedrijf 32 jaar gevoerd.

Na beëindiging van zijn bedrijf heeft hij de woning aan de Sloetstraat opgeknapt. Op het eindresultaat was hij trots.

Vader is meer dan vijftig jaar lid geweest van het R.K. zangkoor. Hij heeft vele huwelijksvieringen en uitvaartvieringen gezongen. De wekelijkse repetities van het zangkoor waren een uitje voor hem. Het deed hem veel verdriet dat hij om gezondheidsredenen hiermee noodgedwongen moest stoppen.

Vader was een rustig en bescheiden persoon, die niet graag op de voorgrond trad. Hij hield van de natuur. Fietsen en wandelen waren voor hem een genot. Zijn hobby's hadden dan ook met de natuur te maken te weten tuinieren en het houden van duiven, kanaries en siervissen.

In 1994 kreeg hij de ziekte van Parkinson. Hij heeft vele jaren met deze ziekte, ondanks de beperkingen, goed kunnen leven. Het belangrijkste vond hij dat hij nog kon lopen. Het was dan ook zeer moeilijk voor hem te accepteren toen dit niet meer mogelijk was. De laatste jaren is het gelukkig mogelijk geweest dat hij bij ons thuis kon blijven, waar hij op 1 december rustig is gestorven.

Wij zijn dankbaar dat wij vader zolang in ons midden mochten hebben.

Voor de belangstelling en medeleven van onze vader zeggen wij u hartelijk dank

Ida  
Hans en Ans  
Ben  
Frank