



"Doe haar Heer, Uw genade aanschouwen,
laat komen Uw heil over haar."

vgl. ps. 85, 8



In dankbaarheid en liefde blijven wij in onze gebeden en tijdens de viering van de Eucharistie gedenken

ZUSTER M. JULITTA

geb. Franziska Bernardine Dues

Geboren te Ahaus 23 januari 1917.

Overleden in ons rusthuis St. Jozef te Dene-kamp op 4 maart 1988.

Begraven op het kloosterkerkhof van de St. Nicolaasstichting 8 maart 1988.

Zuster M. Julitta deed haar intrede in de kongregatie van de zusters Franciscanessen van Denekamp op 1 februari 1938.

Haar eerste professie legde zij af op 25 augustus 1940 en haar eeuwige professie op 18 november 1943.

Zuster Julitta kwam na haar tijdelijke professie naar het St. Liduïnaziekenhuis te Apeldoorn, waar zij behulpzaam was in de keuken.

Vanaf 1944 tot 1977 was zij achtereenvolgens hoofd van de keuken in Apeldoorn, in Huize St. Jozef te Lochem en in het toenmalige St. Jozef-ziekenhuis te Enschede, nu de Stadsmaten.

Heel het kloosterleven van Zuster Julitta bestond in het dienstbaar zijn aan de medemens, met name aan de zieken. Met nauwgezetheid en zorg vervulde zij haar moeilijke en verantwoordelijke taak. Zij was voorkomend, vriendelijk en ruimhartig. Haar aangeboren organisatietalent en haar blijmoedigheid, haar meelevens met de zieken, de medezusters en het verplegend personeel stelden haar in staat haar taak tot volle tevredenheid van allen te behartigen. Zij nam volop deel aan het gemeenschapsleven en droeg door haar opgewektheid bij aan sfeer en gezelligheid.

Het gemeenschappelijk gebed waardeerde zij, het gaf zin en waarde aan het drukke ziekenhuisleven van iedere dag.

Ook na haar pensionering bleef zij zich ten volle inzetten voor haar convent, voor zieken van de Zonnebloem en voor de velen die nooit tevergeefs een beroep op haar deden. Herhaaldelijk vroeg men haar hulp in bezinnings- en retraitehuizen en bij feestelijke gelegenheden, binnen en buiten de kongregatie.

Ruim twee jaar geleden openbaarde zich een ongeneeslijke ziekte die zij moedig, gelaten en zonder klagen droeg.

Na het ontvangen van het Sacrament van de zieken kwam zij in december 1987 naar ons rusthuis waar zij liefdevol werd verzorgd en waarover zij zich steeds opnieuw dankbaar toonde.