





Dankbaar gedenken wij:

Adrianus Antonius Marie Duijndam Aad

Echtgenoot van **Miep Duijndam-Grootscholten**

Aad is geboren op 6 december 1932 in Den Haag. Hij is overleden op 19 oktober 2002 in Veenoord. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de parochiekerk "Maria Onbevlekt Ontvangen" in Erica op 24 oktober 2002. Aanluitend volgde de crematieplechtigheid in het crematorium "De Meerdijk" te Emmen.

Aad was tuinder in hart en nieren. In Monster, waar hij opgroeide, ontstond de liefde voor het tuindersvak. Enthousiast en gedreven heeft hij zijn beste krachten gegeven voor de geheel van onderop opgebouwde tuinderij in Erica. Het was zijn levenswerk, waar hij trots op was. Na de bedrijfsbeëindiging brak een nieuwe periode aan in zijn leven. In Veenoord aan de Nieuweweg werd een geschikte woning gevonden. Aad voelde zich hier thuis. Hier

genoot hij van de welverdiende rust na al die vele werkzame jaren. Aad bleef wie hij was: tuinder, maar bovenal een goede en trouwe echtgenoot en een lieve vader voor zijn kinderen. Zijn ondernemingsgeest wist hij op zijn vier kinderen over te dragen. Hij was "super-trots" op zijn 9 kleinkinderen. Hij genoot van de goede dingen die het leven bracht. Zo kweekte hij o.a. druiven in een gedeelte van de kas van het bedrijf van zijn zoon en schoondochter. Hij viste graag en vond samen met zijn vrouw en burens ontspanning bij het kaartspel. Nog maar kort geleden was hij heel intens getuige van het huwelijk van hun zoon Aad en schoondochter Connie in Duitsland. Tijdens de lange terugreis in de trein zei hij bij herhaling tegen zijn vrouw Miep: "Meid, wat was dat mooi." Helaas is hij kort daarop, geheel onverwacht, in zijn slaap overleden en is er abrupt een einde gekomen aan dit kostbare leven midden onder ons. Wij kijken met liefde en dankbaarheid terug op het leven van mijn man, onze vader en opa. Hij is een mens geworden om van te houden. In deze herinnering zal hij bij ons voortleven.

*God, wij bidden U,
dat hij voorgoed in Uw liefde geborgen is.*

Voor uw blijk van medeleven betuigen wij onze oprechte dank.

M. G. Duijndam-Grootscholten
Kinderen en kleinkinderen