

VERLOS
ONS

VAN
DEN
KWADE



Ter gedachtenis aan

PATER FERDINAND DUIJNDAM O. CARM.

geb. te Loosduinen, 15 juli 1886, overleden 8 jan. 1967, in het zestigste jaar van zijn kloosterleven en het vijfenvijftigste van zijn priesterschap, begraven op het kloosterkerkhof te Zenderen, 11 jan. 1967.

Deze Karmeliet zal bij vele medebroeders en ontelbare anderen voortleven als een echt menselijke priester-religieus.

Wereldvreemdheid was hem niet bekend. Hij stond midden in de problemen van het menselijk bestaan.

In zijn alombekende biechtstoel links-achteraan hebben velen weer smaak gevonden in hun christen-zijn, in het besef dat het kindschap Gods een blijde aangelegenheid is. Gods barmhartigheid heeft hij dagelijks en jarenlang aan tientallen verkondigd. Dat kon hij alleen omdat hij geloofde dat Gods liefde veel groter is dan de ellendige zwakheid van de mens.

Hij was daarom ook een blijmoedig mens, als leraar aan het gymnasium door de jonge studenten zeer bemind. Als prior had hij begrip en geduld met iedereen, die weer anders was dan hijzelf. Omdat hij - en in zoverre was hij zijn tijd wel vooruit - zeer positief dacht over de schepping van God, wist hij ook echt van Gods goede gaven te genieten en zelfs op een aanstekelijke wijze.

Ferdinand stond klaar voor de Heer.

Thans is de duisternis van het geloof voor hem opgetrokken en staat hij in het licht van de ver-rezen Christus.

Maria, de moeder van de Karmel, moge hem be-groeten.