



CONSUMMATUM EST !

TER GEDACHTENIS AAN
ELISABETH DUIJVELAAR

weduwe van

Johannes Bernardus Schoemaker

geboren te Steenbergem 18 Juli 1859 en
overleden te Breda 18 Februari 1952, voor-
zien van de H. H. Sacramenten der
Stervenden.

In hoge ouderdom is zij heengegaan, na een
leven dat steeds meer op God gericht was.
Want toen haar krachten minder werden,
besteedde zij meer en meer haar dagen voor
de dienst van God in gebed en overweging.

De H. Communie was haar een bron van
troost en genade en met grote godsvrucht
vierde zij telkens de eenwording van haar
ziel met het mensgeworden Woord van God.

En nu is haar ziel opgegaan tot God om
deel te nemen aan de eeuwige aanschouwing
van het aanbiddelijk Wezen.

Kostbaar in de ogen van den Heer is de
dood van een rechtvaardige.

Moge dit leven, dat gezegend was in jaren
ook gezegend zijn in volkomen overgang
naar het eeuwige leven. Dat de eeuwige rust
moge volgen op het rusteloos zorgen voor
haar dierbaren.

Geliefde kinderen, ik ben U zeer dank-
baar voor de goede zorgen en de liefde die
ik van U heb mogen ondervinden.

Vanuit de hemel kan ik eerst volledig mijn
dankbaarheid bewijzen. Ik zal voor U bidden
bij God. En wilt mijner indachtig zijn in uw
gebeden en wilt de lessen van uw Moeder
niet vergeten.

Mijn Jezus barmhartigheid.