



Spant u tot het uiterste  
in om door de nauwe  
deur binnen te komen.

*Luc. 13, 24*



Nu rust maar zacht  
gij goede hart.  
Gij hebt de vrede,  
wij de smart.

## **Johannes Hendrikus Duivelshof**

Hij werd geboren op 3 februari 1912.  
Na een gelukkig huwelijk van 26 jaar  
is hij hedenmorgen in vrede van mij  
heengegaan.

Hij zal worden gecremeerd en aan  
zijn Schepper teruggegeven.  
Wil hem in uw gebeden gedenken.

Ach, mijn dierbare echtgenoot is van  
mij heengegaan.

Nog voel ik op mijn hand zijn hete  
afscheidstraan.

Nog zie ik zijn brekend oog, hoopvol  
ten hemel gaan.

Nog eenmaal hoor ik zijn stem, daar  
zien we elkander weer en dan een  
lange zucht, mijn man hij is niet meer.

Voor uw blijk van deelneming, be-  
toond na het overlijden van mijn lieve  
man, zeg ik u mijn oprechte dank.

M. DUIVELSHOF-DAMHUIS

Oldenzaal, 9 januari 1981

Dr. Poelsstraat 1