



DE MEESTER IS DAAR
EN ROEPT U





In de vrede van Christus moge rusten

Maria Elisabeth DUIVELSHOF

Geboren te Berghuizen 2 december 1901,
overleed zij, voorzien van het H. Oliesel
in het r.-k. Ziekenhuis te Oldenzaal 5 jan.
1961 en werd te De Lutte begraven 9 jan.
op het r.-k. kerkhof.



Wel onverwacht is zij van ons heengegaan,
maar niet onvoorbereid, want in haar leven
heeft zij geen aardse eer gezocht, maar
wel de liefde van haar God. In een gods-
dienstig leven vond zij haar steun en troost.
In eenvoud heeft zij geleefd en hielp,
waar haar hulp gevraagd werd, moge de
goede God haar daarvoor belonen met de
eeuwige vrede.

Moge de hemel voor haar geopend worden
en de Engelen zich met haar verblijden.
Dierbare familieleden, blijft mijn ziel aan-
bevelen aan Gods barmhartige liefde en
de voorspraak van Moeder Maria.

Gedenk, o Heer de ziel van uw dienares
Maria, die ons is voorgegaan met het teken
van het Geloof en sluimert in de slaap
van vrede.

Moeder Maria, bid voor uw kind

Zij ruste in vrede bij God.