



*Al wordt mijn lichaam ook afgebroken,
al sterft mijn hart: Gij zijt mijn Rots.
Mijn God, de toekomst die op mij wacht.
(Ps. 72)*

Als herinnering bij het afscheid
van

Paul Dullens

geboren te Schimmert 11-7-1952
overleden te Geleen 28-4-1982
begraven te Schimmert 1-5-1982

We hebben veel over jou gesproken de laatste tijd, je vader en moeder, je broers en zussen, je vele vrienden: we konden jouw afscheid van ons niet begrijpen.

Nu alles zo gegaan is, denken we aan jou terug, Paul, zoals je was en zoals je bij ons zult blijven voortleven: levenslustig en enthousiast over de mooie dingen die je mocht meemaken.

Je vond het leven heerlijk en je hebt ervan genoten. Daarom is het juist zo moeilijk te aanvaarden dat je er niet meer bent. Wij doen een dringend beroep op U, Jezus Christus, om ons te helpen dit verdriet te dragen. Geef ons de kracht om te kunnen geloven dat Paul echt gelukkig is.

Lieve ouders, broers en zussen, vrienden. Ik weet dat ik U ongewild veel pijn heb gedaan. Jullie weten met hoeveel moed ik mijn ziekte gedragen heb en hoe graag ik met jullie geleefd heb.

Hopelijk zal de gedachte aan mijn geluk jullie kunnen helpen over je verdriet heen te komen. Tot weerziens.

Voor het zeer gewaardeerd medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Dullens-Pluymaekers

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben zaterdag 12 juni om 19 uur in de kerk van de H. Remigius te Schimmert.