



IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN
JOAN. XI 25

Wilt in Uw godvruchtige gebeden gedenken
de Ziel van Zaliger

JOHANNES VAN DULMEN

Echtgenoot van

JOHANNA WILHELMINA BERNDSSEN

geboren te Didam 28 November 1872, na een kort-
stondig lijden, geheel overgegeven aan Gods H. Wil,
voorzien van de H. Genademiddelen der H. Kerk,
overleden te Etten op 15 Mei 1954 en op 18 Mei
d.o.v. op het R.K. Kerkhof aldaar begraven.

Bij het overlijden van Jan van Dulmen, denken
allen, die hem gekend hebben, terug aan een man
van stoere arbeid en van goede godsdienstzin. „Ora
et Labora” - „Bid en Werk” dat heeft het leven
van deze overledene getekend.

Hij was „een trouw echtgenoot” en „een zorg-
zame vader”, die zijn brood niet in ledigheid heeft
gegeten.

Daarom heeft God hem in zijn kinderen en klein-
kinderen gezegend; daarom ook zal nu tot hem het
woord der belofte geklonken hebben: „Welaan ge-
trouwe dienstknecht, ga in de eeuwige vreugde!”

Dierbare Echtgenote, dank voor Uw liefde en
goede zorgen.

Dierbare Kinderen, onthoudt het voorbeeld en
de lessen van Uw Christenvader. Blijft trouw aan
God, werkzaam en eenvoudig, en weest goed voor
moeder, opdat we ons allen eenmaal terugzien bij
God in de Hemel.

Heer, geef Uw dienaar Johannes de eeuwige rust!

ONZE VADER - WEES GEGROET