





Een liefdevolle herinnering  
aan mijn lieve vrouw,  
onze zorgzame moeder en trotse oma

## Riny Gosenshuis-Dunhof

☆ Losser, 5 juni 1927  
† Oldenzaal, 5 januari 2016

Voor uw belangstelling en medeleven  
zeggen wij u hartelijk dank.

Antoon

Eline en Roberto  
*Lars en Rens*

Rian en Frank  
*Stijn*

Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd,  
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten.  
Nu voel ik dat er een diepe stilte komt  
en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.  
En telkens weer zal ik jou tegenkomen,  
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.  
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,  
niet wie je was en ook niet wat je zei.  
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,  
we zullen samen door het stille landschap gaan.  
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,  
raak je mijn hart nog duidelijker aan.  
*(Toon Hermans)*