

*Roland*



**RUST  
IN  
VREDE**



Ter herinnering aan

**GERRIT DUNHOFT**

weduwnaar van

**Maria Gesina Kamphuis.**

Hij werd geboren 14 maart 1900 te Gramsbergen.

---

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven en ter gedachtenis aan hem.

**Kinderen en kleinkinderen.**

Gerrit was een stille bescheiden man. Het was zeer moeilijk zijn gemoedsleven te peilen.

Toonde op zijn heel eigen manier zijn dankbaarheid en meeleven. Hij voelde zich erg goed thuis op de „Wehmerhof” te Eibergen.

Ondanks zijn zekere eenzaamheid was hij graag gezien door de medebewoners, zelfs heeft hij een goede relatie kunnen opbouwen met een medebewoonster Juffrouw Smit, die hij helaas heeft moeten missen, wat hij dan ook heel moeilijk heeft kunnen verwerken.

Na een kortstondige ziekte overleed hij, voorzien van het Sacrament der Zieken, op 15 aug. 1981 in het Bejaarden centrum „de Wehmerhof” te Eibergen.

Wij namen afscheid van hem tijdens de Eucharistieviering in de Parochiekerk van de H. Matheus te Eibergen op woensdag 19 augustus 1981, waarna de crematie te Usselo plaats had.

**Hij ruste in Vrede.**