



Ter nagedachtenis aan  
**HERMANNUS DAMHUIS**

echtgenoot van  
**JOHANNA MARIA MORSINK**

Hij is 23 nov. 1880 te Oldemarkt geboren. Gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed hij te Losser 12 aug. 1970. In afwachting van de verrijzenis uit de dood, hebben we zijn lichaam begraven op het r.k. kerkhof te Losser op 15 aug. 1970.

---

De mens wikt, maar God beschikt. Immers na een zeer arbeidzaam leven had hij zich met zijn dierbare vrouw voor enkele jaren geleden teruggetrokken in het bejaardentehuis St. Bernardus te Losser om daar eens echt uit te rusten van de noeste arbeid, die hij in al die jaren verricht had, zelfs nog vele jaren van de A.O.W.-leeftijd. Hij deed dit niet om bezig te zijn, maar hij hield van de arbeid. Daar had hij vreugde in. Dat was ook de reden waarom hij zoveel mensen hielp.

De mens wikt, maar God beschikt. God wilde hem de eeuwige rust geven voor zijn arbeid, zijn vreugde en Godsvertrouwen.

Daarom dierbare vrouw, treur niet om mijn heengaan, maar blij vertrouwen op den Heer. We zien elkaar zeker terug in de hemel.

Onze Vader - Wees gegroet.

Heer geef hem de eeuwige rust. Amen.

---

Druk: de Lange, Losser