



Ter herinnering aan

Johanna Damhuis

Zij werd geboren op 13 maart 1898
47 jaar was zij gehuwd met Johan Nijhuis
op 14 oktober 1980 is zij overleden te
Lonneker.

Heer God, wanneer wij in de jachtende vaart
waarmee we leven even stil worden nu onze
moeder en oma is overleden, dan gaat in
onze gedachten haar leven aan ons voorbij.
Een leven van zwoegen en zorgen want velen
kregen van haar het leven en als moeder
moet je zo veel aandacht; liefde geven; on-
eindig veel geduld; als moeder krijg je dan
niet veel tijd voor jezelf.

Zij heeft niet zichzelf gezocht, zij heeft zich
gegeven aan kinderen, aan haar man, totdat
zij negen jaar geleden hem moest begeleiden
naar zijn laatste rustplaats.

Sinds die tijd vond zij een goed en veilig
thuis bij haar dochter Annie. Daar kon zij
het volle leven van een gezin weer ervaren en
zo tot op hoge ouderdom jong blijven. In
haar hart was ze hiervoor bijzonder dank-
baar.

Vandaag begeleiden we haar naar de laatste
rustplaats, die ze zal vinden naast vader.
Heer God, wij zijn U dankbaar voor haar en
voor alles wat U ons door haar hebt gegeven.
Wij geven haar uit onze handen en vertrou-
wen haar toe aan U. Neem haar op in uw
vaderhuis op voorspraak van Maria, Uw
moeder en heel bijzonder ook haar moeder.
Moge Maria aan de deur van het vaderhuis
haar geleiden tot voor Uw troon.

Voor de vele blijken van belangstelling, on-
dervonden tijdens de begrafenis van onze lie-
ve moeder en oma, zeggen wij u onze op-
rechte dank.

Kinderen en
kleinkinderen

Lonneker , oktober 1980.