





Met veel liefde willen wij blijven denken aan

**Theresia Rosa Johanna
Meijerink-Damink**

Jo

weduwe van
Franciscus Hermanus Meijerink

Zij werd geboren op 14 oktober 1923
in Oldenzaal. Op 14 oktober 2005 is zij
thuis rustig ingeslapen.

Na de Uitvaartviering in onze parochiekerk
van de H. Maria-Geboorte op 19 oktober
hebben wij haar bij vader in het graf
ter ruste gelegd.

In de oorlog is zij naar Losser gekomen in
betrekking bij Arnoldus Meijerink aan de Bleek.
Daar leerde zij Frans kennen. Op 30 juni 1948
zijn zij getrouwd. Haar eerste huwelijksjaren
waren niet eenvoudig, mede vanwege de zorg
voor haar zieke schoonvader.

Toen de 4 kinderen in het gezin groter werden en
ze hier haar tijd en energie in kon steken, kon zij
echt van het leven gaan genieten. Haar vele
hobby's, maar vooral de uitstapjes met Frans in
de auto hebben haar leven plezier gedaan.

Met de komst van haar kleinkinderen kreeg ze er
een taak bij. Ze werd een lieve oma. Op de klein-
kinderen was zij zeer gesteld en dat was zeker
wederzijds. Ze trokken veel met Oma op, gingen
er met haar op uit, hielpen haar met wat zij wilde
en wat zij zelf niet meer kon, bedachten dingen
voor haar die zij leuk zou vinden.

Toen haar gezichtsvermogen verslechterde,
begon voor haar het inleveren. Haar bezorgdheid
en zorg, haar medeleven en betrokkenheid bij
ons allen bleef desondanks bij haar op de eerste
plaats staan.

Uw aanwezigheid en medeleven bij de uitvaart
ondervonden wij als een grote steun. Daarvoor
onze dank.

Kinderen en kleinkinderen