



**Clementina Petronella
Maria Diekmeijer**

Geboren: 8-6-'63.

Overleden: 13-8-'84.

Oordeelt dus niet voorbarig,
voordat de Heer gekomen is.
Hij zal, wat in het duister verborgen is,
aan het licht brengen en openbaar maken
wat er in de harten omgaat.
Dan zal ieder van God de lof ontvangen,
die hem toekomt.

Korintiërs 4, 5-16.

Clementien,

Je stond zeer dicht bij de natuur;
Wanneer je wandelde of fietste,
genoot je van de kleinste dingen
om je heen:
het groen van het gras,
het blauw van de lucht,
de geur van de bloemen
en de rust die de natuur jou gaf.
Deze dingen uitte je in de muziek die je
speelde. Ten aller tijde probeerde je reke-
ning te houden met anderen, ook al ging
het met jezelf miuder goed.
Vele handen werden je toegestoken,
maar de afstand was niet meer te
overbruggen.
Clementien, wij respecteren jouw moed.
Rust zacht Clementien, je was zo lief . . .

Voor uw blijk van medeleven na het over-
lijden van onze lieve Clementien, zeggen
wij u onze hartelijke dank.

Fam. Diekmeijer

Hengelo, augustus 1984