



Dankbaar willen wij in ons hart
de herinnering levend houden aan

HENDRIKA DIELEN

Zij werd geboren te Nijverdal 8 maart 1904. Ruim
28 jaar lang was zij in een gelukkig huwelijk
verbonden met

HENDRIKUS JOHANNES STEGGINK

Gesterkt door het sacrament der zieken, over-
leed zij in het r. k. ziekenhuis te Hengelo (O)
4 maart 1977. Bedroefd om haar heengaan, maar
ook dankbaar voor alles, wat zij voor ons heeft
gedaan en betekend, hebben wij op de dag,
waarop zij haar 74e verjaardag zou vieren, op
8 maart 1977, haar lichaam toevertrouwd aan de
schoot der aarde op het r. k. kerkhof te Hen-
gelo (O), waar het wacht op de verrijzenis.

In de herinnering van haar man zal zij blijven
voortleven als de vrouw, die als een reddende
engel hem in de moeilijkste periode van zijn
leven te hulp kwam, toen hij namelijk na de
vroegtijdige dood van zijn eerste echtgenote
alleen achter bleef met twee kinderen, die de
liefde en de zorg van hun moeder niet konden
missen. Met grote toewijding heeft zij toen de
haar door God opgedragen taak op zich geno-
men en als een echte moeder alle liefde en zorg
geschonken aan deze kinderen, hen begeleid
naar de volwassenheid en hun alle gelegenheid
gegeven, zich te bekwamen voor hun toekom-
stige levenstaak.

Zichzelf uitschakelend, alleen bedacht op het
welzijn van haar man en kinderen, heeft zij met
grote opoffering haar man gesteund in zijn dage-
lijks werk en in de voortdurende zorg voor hun

gezin. Onopvallend en eenvoudig van aard, leef-
de zij sober en vroom als een diep-gelovige
christen uit een vroegere generatie. Haar kracht
en inspiratie vond zij in een voortdurend contact
met God.

In de herinnering van haar naaste familieleden
zal zij blijven voortleven als iemand, die zeer
gehecht bleef aan haar eigen familie en met
haar verwanten een echte, blijvende familieband
vormde.

In haar laatste levensjaren heeft zij het kruis
van een zwakke gezondheid moeten dragen en
op een uur, waarop wij het niet verwachtten,
werd zij door God, Die zij trouw gediend had
in de dienst aan haar medemensen, opgenomen
in Zijn heerlijkheid, om vanuit de hemel voor
ons te blijven bidden en zorgen.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

En het eeuwig Licht verlichte haar.

Moge zij rusten in vrede.

Voor Uw medeleven betoond na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

H. J. Steggink

kinderen en kleinkinderen

Hengelo (O), maart 1977

Reigerweg 21