

Dankbaar gedenken wij

WILHELMUS JOHANNES VAN DIEMEN

echtgenoot van Wilhelmina Verlaan

Hij werd geboren te Nieuwer Amstel op 31 augustus 1910. Hij overleed, na een dapper gedragen ziekbed en na het ontvangen van de sacramenten van de zieken, op 18 juni 1979. De uitvaartdienst in „De Burght” te Uithoorn en de begrafenis op de algemene begraafplaats waren op vrijdag 22 juni d.a.v.

Hoe kunnen we zijn 68-jarig leven schetsen?

Het is een werkzaam leven geweest, vol zorg voor zijn vrouw en tien kinderen. Als die het maar goed hadden, dan voelde hij zich blij en gelukkig. Al uitte hij dat alles niet zo uitbundig.

Het moet voor hem een hele beproeving zijn geweest steeds meer te ervaren, dat het werken op de boerderij niet meer ging. Ofschoon hij, tussendoor, nog intens heeft genoten van wat de tuin door eigen werk voortbracht. Totdat een langzaam slopende ziekte zich liet gevoelen en hem alleen nog toestond, vanaf het bed in de kamer de natuur aan het werk te zien: ontluiken, groeien en weer verdorren. Zolang er enig uitzicht was, bleef hij optimistisch en opgeruimd. Maar veel ook heeft hij verzwegen om anderen te sparen.

Dit kon hij alleen maar opbrengen vanuit een diep en tegelijk nuchter beleefd geloof, dat hij heel zijn leven voedsel heeft gegeven door trouw kerkbezoek en regelmatige deelname aan de sacra-

menten. De ziekencommunie elke zaterdagmorgen, samen met zijn vrouw en met Riet, waren dan ook vanzelfsprekend. Want vast vertrouwde hij op Christus' woord: „Wie Mijn vlees eet, zal leven, ook al is hij gestorven”. Daarom kon hij, toen het einde kwam, zijn leven ook met een gerust hart in Gods hand leggen. Alles was volbracht.

Wij blijven bidden:

God van levenden, niet van doden, Jezus Christus is het fundament van ons geloof. Omwille van Hem durven we vragen: ontplooi opnieuw Uw scheppingskracht en wek ook vader op tot nieuw leven; neem hem op in Uw vaderhuis, waar Jezus voor hem al een plaats heeft bereid; geef hem deel aan het geluk in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, „waar geen rouw en geen gewezen meer is, geen tranen en geen pijn.”

Dit vragen we U in Christus' naam.

ONZE VADER.

WEES GEGROET.

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwig licht verlichte hem.
Dat hij moge rusten in vrede.

Voor Uw vele blijken van meelevens tijdens zijn ziekte en van deelneming bij zijn overlijden en begrafenis zeggen wij U onze oprechte en hartelijke dank.

Mevrouw W. van Diemen - Verlaan
en kinderen
Bovenkerkerweg 133, Amstelveen