



BID VOOR DE ZIEL VAN
ZALIGER

HENRICA DIEPEMAAT,

na het ontvangen der H.H. Sacramenten overleden
te Haaksbergen den 9 Juli 1903 in den ouderdom
van 22 jaren en begraven den 13 Juli daar-
opvolgende op het R. K. Kerkhof aldaar.

Het dochtertje is niet dood, maar slaapt.

Math IX : 24.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand ;
slechts in de oogen der dwazen schijnen zij te ster-
ven ; zij zullen blinken in eeuwigheid. Wijsheid III.

De dood is eene rust, en eene bevrijding van het
zweet en de zorgen der aarde. H. Chrijs

Dierbare ouders, broeders en zusters, weent niet
over mij, als over eene doode. Ik leef in den hemel
met het koor der maagden bij Hem, dien ik uit
geheel mijn hart op aarde bemind heb. H. Agnes.

Dierbare bloedverwanten, als ik u nog eene gunst
mág verzoeken, zegen dan den Heer met mij, wijl
Hij niet wacht tot den avond, om eene arme bloem
te plukken, die, ondanks al uwe zorgen van Hem
verwijderd, slechts kan verdooven en verlesen.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Dat zij ruste in vrede. Amen.