



IN MEMORIAM

Gedenk in Uw gebeden en H. H.  
Misoffers

## **Wilhelmina Klijn-v. Diepen**

Echtgenote van N. Klijn

Zij werd op 18 juni te de Weere geboren en na gesterkt te zijn door de genademiddelen der H. Kerk, overleed zij op 21 maart 1965. Haar lichaam is 24 maart d.a.v. in het familiegraf op het R.K. Kerkhof te Zwaagdijk W. aan de schoot der aarde toevertrouwd in afwachting van de glorievolle verrijzenis

---

God schonk haar vele gaven van hart die zij met een grote verantwoordelijkheid benutte.

Haar man en iedereen kon vertrouwen op haar, die haar leven in een nimmer aflatende werkzaamheid en zorg voor anderen doorbracht.

Tientallen jaren verzorgde zij zieken en zij opende haar hand voor de behoeftigen.

God, wij danken U dat Gij ons haar gegeven hebt, voor haar voorbeeld en voor al datgene wat zij voor ons geweest is.

Heer, geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte haar. Dat zij ruste in vrede. Amen.