

In liefdevolle en dankbare herinnering aan

Gerard Diepenmaat

Gerard werd geboren op 25 oktober 1953 aan de Morseldijk 44 in Borne. Op 16 jarige leeftijd begon hij als automonteur bij een garagebedrijf in Borne.

Op 16 december 1977 trad hij in het huwelijk met Jolide Nijhuis. Kort daarna startte hij een eigen garagebedrijf aan de Grotestraat. Samen kregen zij twee kinderen, Mandy en Kevin. Toen Mandy verkering kreeg met Pim werd ook hij liefdevol in hun gezin opgenomen.

Gerard's werk was zijn grootste hobby. Hij zei altijd: "Ik heb het geluk dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken".

Door een tragisch ongeval is op 30 november 2005 aan zijn leven een abrupt einde gekomen. Op 6 december hebben wij afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op het kerkhof in Borne.

Wat je ogen zagen, maakten je handen. Al op de LTS werd je praktische intelligentie geprezen. Door keihard te werken heb je een florerende zaak opgebouwd, vaak met pijn in je lichaam, ondanks de vele operaties. Op talrijke gebieden toonde je je kwaliteiten. Als autohandelaar, als zeer bekwaam monteur, als volleerd bouwvakker, maar vooral: als man en vader. Je gezin ging je boven alles. Je ging graag je eigen weg, je had je eigen opvattingen maar je stond altijd voor iedereen klaar. Je was de gangmaker op veel feesten en altijd was je in voor een geintje. Als je in de Spaanse zon voor je caravan van een pilsje kon genieten, was je helemaal gelukkig.

Nu je eindelijk je huisje klaar had en je wat minder wilde gaan werken, sloeg het noodlot toe. Zelfs jij had geen enkele kans. We zullen je ontzettend missen.

Voor de vele bliken van medeleven, die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn man en onze vader, zeggen wij u hartelijk dank.

Jolide
Mandy en Pim
Kevin en Annemarie