

Met veel liefde willen wij
blijven denken aan

Maria Elisabeth Diepmaat

echtgenote van
Hendrik Herman Benning

Zij werd op 26 april 1911 in Lonneker geboren. Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving is zij van ons heengegaan op 23 maart 1997. Na de Uitvaartviering in haar parochiekerk van de H. Maria Geboorte hebben wij haar op ons kerkhof te rusten gelegd.

Heel langzaam is haar levenskaars uitgegaan. Na een geslaagde heup operatie werd ze in het Verpleegcentrum Twente-Oost opgenomen. Maar heel snel ging daar haar gezondheid achteruit. In alle rust is zij daar overleden.

Haar vrolijke lach was al een beetje verdwenen. Moeder was een zonnige vrouw.

Ze was lid van de dansgroep voor ouderen; bij familie feestjes hield ze dikwijls voordrachtjes en iedereen had graag met haar te doen.

Meer dan 45 jaar waren wij met elkaar getrouwd. Ze was een zorgzame vrouw en moeder en voor haar kleinkinderen, Marjan en Jeroen, een geweldige oma.

In alles leefde zij met hen mee. Ze was gul om iets weg te geven.

Ook had ze een grote voorliefde voor dieren om haar heen.

Met verdriet en grote dankbaarheid nemen wij afscheid van haar. Vandaag is het Witte Donderdag, ook een afscheid op het laatste avondmaal van Jezus.

Met Hem mag zo ook nu haar paasfeest vieren, opstaan uit haar dood.

Zij ruste in vrede.

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij haar uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar.

H.H. Benning
Rob en Rita
Marjan, Jeroen