

*Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet hij redt het niet
Je streelt zijn wang je ziet zijn ogen
je bent bevangen door verdriet
Toch ben je dankbaar voor het einde
dat na zoveel moedig strijden kwam
Omdat het niet alleen zijn leven
maar ook zijn lijden overnam.*

Dries, good goan!

*Terwijl we met z'n allen om je heen stonden
glipte je ons weg.*



* 22-12-1952

† 25-11-2002

Het gemis blijft, maar de grote belangstelling en het medeleven, tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve man en onze allerliefste papa was voor ons een grote steun. Hartelijk dank.

Irma, Sanne en Jette