



Gedenk in uw gebed en bewaar in uw herinnering

## Hendrikus Hermanus Dierselhuis

echtgenoot van

ALEIDA MARIA SMELLINK

Hij werd geboren te Losser op 10 februari 1911. Na een kortstondige ziekte overleed hij na het ontvangen van het Sacrament der Zieken op Eerste Kerstdag 1989 in „Ziekenzorg“ te Enschede. Na de uitvaartmis werd hij 29 december begraven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Hendrik Dierselhuis was 'n graag geziene persoon in onze dorpsgemeenschap. Deugden als eenvoud en rechtschapenheid sierden zijn leven. Maar bovenal zal hij door zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie gemist worden.

In een economisch en sociaal moeilijke tijd heeft vader samen met moeder de zorg gehad voor een groot gezin.

In ploegendienst werken op de textielfabriek en in de vrije tijd de zorg voor het onderhoud van het kerkhof en het in orde brengen en houden van tuintjes bij meerdere mensen.

Daarnaast gaf hij van de weinig vrije tijd die overbleef zijn goede krachten in het bestuur van de vroegere K.A.B. en de begrafenisvereniging „Barbara“.

Je vraagt je zeker nu hij overleden is af waar hij steeds de kracht en de inspiratie vandaan gehaald heeft om zo te leven. We mogen zeggen dat dit zijn eenvoudig maar diep geloof geweest is.

Zijn zorg voor het gezin ging samen met zijn persoonlijke aandacht voor God. De Kerk was hem dierbaar en devoot bad hij het rozenhoedje en toen hij de laatste jaren meer aan huis gebonden was ontving hij regelmatig de H. Communie thuis.

Nu is er een eind gekomen aan dit welbesteed leven. God heeft zijn trouwe dienaar op het Hoogfeest van Kerstmis, de menswording van Jezus, tot Zich geroepen. Het leven van vader is nu voltooid. Hendrik Dierselhuis is nu mens geworden zoals God dat van alle eeuwigheid bedoeld heeft.

Het Licht van Kerstmis verlichte hem. Moge hij rusten in vrede.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand;  
bid voor ons.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn zorgzame man en onze vader en opa, zeggen wij U onze oprechte dank.

FAMILIE DIERSELHUIS