



.....Hij was rechtvaardigheid
Hij had de zware last op zich geladen
Een eerlijk man te zijn in woord en daad
Dat is het schone, dwaze kwaad
Waar, na ons Here Jezus Christus,
De sterkste man ten onder gaat.

Marnix Gijsen

Ter nagedachtenis aan

**Wilfried Antonius Maria
Dierselhuis**

Echtgenoot van
Maria Elisabeth Geraldine Sluijmer

Pappa van
Marijke en Ellen

Geboren te Enschede op 30 juni 1957
Overleden te Enschede op 28 juli 2003

Verslagenheid, is waardoor we ons overmand voelen, bij het zo plotseling wegvallen van mijn man en onze vader in de bloei van zijn leven. We hadden samen nog zoveel plannen voor de toekomst.

We zullen ons Wilfried herinneren als een hard werkend man. Iemand die nooit iets te veel gevraagd was. Een man van weinig woorden, maar met het hart op de goede plaats, die voor iedereen klaar stond, dienstbaar en toegewijd.

Als innig geliefde man voor mij en een engel van een pappa voor Marijke en Ellen zullen we je gedenken. We zullen elkaar stevig bij de hand nemen, om met Gods hulp de weg die we samen begonnen zijn, verder te gaan.

Voor de blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn man en onze pappa zeggen wij u onze hartelijke dank.

E. Dierselhuis – Sluijmer
Marijke en Ellen