



R.I.P.



Gedenk in Uw gebeden en goede werken
H. Communiën en Missoffers
de ziel van Zaliger

MARIA ANNASTATIA
CHRISTINA DIEVELAAR

Echtgenote van
JOSEPH THEODOOR TEN BRINK

Geboren te Haaksbergen 30 juli 1878, overleed zij te Losser tijdig gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden 28 februari 1956 en werd 3 maart ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

In Uwe handen beveel ik mijnen geest. En in U, mijn heil, zal zich mijn hart verheugen.

Zij was een teder echtgenote, en zorgzame moeder. Vol moederlijke liefde behartigde zij de belangen van haar huisgezin met alle toewijding en groot Godsvertrouwen. En buitenshuis was zij in stilte een weldoenster voor behoeftigen, indachtig het woord van Christus: „Wat gij de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan”.

Een ziel, die goedheid en zegen verspreid heeft, zal zelve gezegend worden.

Dierbare echtgenoot en kinderen, in liefde blijven we ook in de dood met elkander verbonden. Al ben ik van U gescheiden, verlaten heb ik U niet. Ik bid voor U, die over mijn verlies treurt, blijft gij voor mij bidden.

PAX