



In dankbare herinnering aan

Paul Dievelaar

geboren 30 sept. 1947 in Neede en plotseling overleden, ten gevolge van een ongeval op 28 mei 1990.

Na door een diep dal te zijn gegaan, zag je de toekomst weer hoopvol tegemoet. Helaas mocht je dit niet meer beleven, doordat een ongeval hieraan een einde maakte.

Wie wij ook zijn, wij zullen hierin moeten berusten en troost zoeken bij Hem die het leven geeft en neemt.

Ondanks deze droevige omstandigheden zijn we dankbaar dat we jou mochten kennen, vooral door de waarde die jij aan ons leven hebt gegeven. Daarom zullen we je niet vergeten en jou altijd in ons hart blijven dragen.

Voor uw medeleven en belangstelling betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Dievelaar.