



Ter herinnering aan

**Maria Helena Dijk**

sinds 9 - 8 - 1975 weduwe van

**GERHARDUS WILHELM PIEPER**

Geboren te Haste (Dld),  
Overleden te Haaksbergen,

15 - 10 - 1912  
29 - 1 - 1994

Enschede, 2 februari 1994

Het verlies was er al voor het einde  
De rouw al eer het afscheid kwam  
Toen die niet te begrijpen verwarring  
Bezit van haar denken nam  
Maar streelden wij haar wang iedere keer  
Dan was er toch die glimlach en herkenning  
weer.

Je was een paal in ons leven  
Je hebt ons met liefde omgeven  
Het was geen rozegeur en maneschijn  
Er zijn veel dingen gebeurd en die deden echt  
pijn.

Papa moest je al zo vroeg missen  
Dat was niet uit je denken te wissen  
In deze week, nu drie jaar geleden  
Dat onze Henk je onverwacht verliet  
Ben je gaan leven in je verdriet  
Het is nu voorbij  
Wij zijn voor jou blij.