



Dankbare herinnering aan

**Anna Maria van Dijk**

weduwe van

**Hendrik Verreijt**

Zij werd geboren te Amsterdam op 4 januari 1903 en overleden op 1 april 1996 te Schaijk.

Op vrijdag 5 april hebben wij afscheid van haar genomen in de uitvaartdienst in de Jozefkerk te Oss en haar vervolgens te ruste gelegd in het graf bij ons pap op de "Hoogen Heuvel" in Oss.

---

Ons mam heeft karakter en persoonlijkheid getoond ten aanzien van haar levenstaak; De opvoeding van haar tien kinderen. Haar eerste telg kreeg ze op 20 jarige leeftijd en bij haar tiende was ze 48 jaar oud.

Toen haar laatste kind zelfstandig ging wonen en zij de dagelijkse zorg niet meer had voor haar kinderen, was ze al een 65+er.

Ieder van ons weet dat dit een zware taak geweest is met veel zorgen, en slechts weinig tijd voor haarzelf. Menigmaal als ons pap uit de nachtdienst kwam, trof hij ons mam al werkend aan, bezig met de huishoudelijke werkzaamheden die nodig waren voor hun grote gezin. Ook financieel gezien wist zij de eindjes aan elkaar te knopen.

Samen met ons pap heeft ze een goede oude dag gehad temidden van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Na het overlijden van ons pap heeft ons mam nog 5 jaar zelfstandig in de Ridderstraat gewoond tot zij op haar 90ste is opgenomen in verpleeghuis de "Nieuwe Hoeven". In dit verpleeghuis is ons mam liefderijk en met veel zorg verpleegd.

Voor ons als haar kinderen was dit een hele moeilijke tijd. Ons mam die altijd alle verjaardagen en huwelijksdata uit haar hoofd wist op te sommen, was de laatste jaren de tel kwijt, en wist soms niet meer wie we waren.

Ons verdriet is groot, maar je bent nu weer bij ons pap, waar je lief en leed mee hebt gedeeld.

Dat je samen met hem mag delen in vrede en vreugde van de Heer.

Rust zacht lieve mam. Rust zacht lieve oma.

---

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij n hartelijk dank.

Kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen.