

JEZUS † MARIA † JOZEF
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
ARNOLDUS VAN DIJK

GOUDEN JUBILARIS EN PREFECT DER H. FAMILIE

Echtgenoot van

Elisabeth Maria van Vorstenbos

geboren te Heeze den 1 April 1872, en aldaar
overleden den 21 Maart 1946, tijdig voorzien
van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

**Bidt, broeders, opdat mijn en uw offer
welgevallig moge zijn aan God, den Almachtigen
Vader. (uit de liturgie der H. Mis)**

Mijn offer - Mijn dierbare echtgenote, zoo
gaarne was ik nog enkele jaren bij U gebleven,
om in christelijken eenvoud en stil geloof met U
de stilte en eenzaamheid van den levensavond
te deelen. God echter heeft het anders beschikt:
Zijn H. Naam zij verheerlijkt! - Mijn dierbare
kinderen, als een echte vader heb ik u lief gehad,
zonder veel woorden, maar toch, zoo innig en
zoo sterk. Ik ben zoo gelukkig geweest bij het zien
hoe uw gezinnen groeiden en bloeiden onder Gods
welwillend Vader-oog. En gij, mijn priesterjongen,
mijn missionaris, hoe graag was ik nog getuige
geweest van de uiteindelijke vervulling van uw
hartewensch, uw vertrek naar Afrika. Doch de
dood kwam en ik ga heen, slechts enkele dagen
voor gij zult gaan - Vader, Uw wil geschiedel!
In Uwe handen beveel ik mijnen geest

Dierbare echtgenote en kinderen, brengt gij nu
ook, kalm en zonder klagen, uw offer, uw droef-
heid over mijn verscheiden, zooals ik, kalm en
zonder klagen, ziekte en dood uit Gods Vader-
hand heb aanvaard. Wat God doet is wel gedaan!

En zoo zal ons offer Gode welgevallig zijn
en ons allen strekken tot zegen en eeuwige ver-
heerlijking in den hemel, waar wij elkander zullen
wederzien. Bidt voor mij. Weest goed en bezorgd
voor moeder, ik laat u haar na, zoo erg alleen.

Mijn Jesus Barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.