



Ter gedachtenis
aan

Bernardus Albertus Theresia van Dijk

Op 14 februari 1931 werd hij geboren te
Enschede uit het huwelijk van
Petrus Johannes van Dijk
en

Theodora van Schalkwijk

In de jaren, waarin hij zijn toekomst wilde opbouwen had hij veel tegenslag. Het ene ongeluk volgde op het andere en stoer hield hij vol met taaie volhardendheid. Hij wist zich door het leven heen te slaan en was een grote steun voor zijn moeder. Toen hij op het punt stond zijn huwelijk te sluiten trof hem zijn laatste ongeluk. Ontspanning zoekend te Petten in N.Hl., overviel hem de dood in een noodlottige golfslag van de verraderlijke zee. Hij werd nog gesterkt door de Zalving der Zieken doch het leven was geweken. Dit geschiedde op de 30ste juli 1965. Zijn lichaam werd op de 3de augustus d.a.v. ten grave gedragen naar het R.K. Kerkhof te Enschede.

Heer,
geef hem het Eeuwige geluk.