

GEDENK IN UWE GODVRUCHTIGE GEBEDEN
DE ZIEL VAN ZALIGER,

DEN HEER

DAVID, FRANCISCUS VAN DIJK,

Weduwnaar van Mejuffrouw

GERARDINA MARIA BOEZIEK.

*Geboren te Utrecht 15 Januari 1812, voorzien van de
H.H. Sacramenten der sterfenden aldaar overleden
den 28 Nov. 1902 en begraven den 3 Dec.
d.a.v. op het R.K. Kerkhof.*

Eer uw vader en moeder, opdat gij hoog bejaard
zijt op aarde. Exod. 20, 12.

Gelukkig is de mensch, die de beproeving met
geduld doorstaat, want als hij beproefd is, zal hij de
kroon des levens ontvangen, die God hun, die Hem
beminnen, beloofd heeft. Jac. 1, 12.

David nu sprak de woorden van dit lied tot den
Heer: Heer mijn rots, mijn kracht, mijn verlosser.
God! mijn sterke, ik zal in Hem hopen. Mijn schild,
mijn heilhoorn, mijn verheffing en mijn toevlucht.
Mijn verlosser! Van ongerechtigheid zult Gij mij
bevrijden. Lofzingend zal ik den Heer aanroepen, wijl
de slagen des doods mij omgaven. In den dag mijner
smartten voorkwam Hij mij en de Heer is mijne
vastheid geworden. Mij zal de Heer vergelden volgens
mijne gerechtigheid en volgens de zuiverheid mijner
handen zal Hij mij vergelden. 2 Kon. 22.

En de dagen, dat David zou sterven, naderden en
hij gebod en zeide: onderhoud de geboden van
den Heer Uwen God. 3 Kon. 2, 13.

Kinderen, eenige herinneringen in uwe gebeden,
ziedaar, wat ik van u vraag. H. Epkr.

U, Eerw. zoon, smee ik mij aan het altaar des
Heeren gedachtig te zijn. H. Aug.

Dat hij ruste in vrede.

DEKKER en v. d. VEGT - Utrecht.