

Dankbare herinnering aan

Frans van Dijk

Geboren op 12 september 1945 te Tilburg.

Overleden op 9 april 1999 te Almelo.

Ze hebben samen genoten van het leven.

Samen lief en leed gedeeld.

Bij Frans stond je altijd voor verrassingen, zoals het onverwacht boeken van een vakantie.

Hij hield ook veel van verhuizen.

Graag zou hij nog naar de kermis in Tilburg zijn gegaan. Hij wilde nog zo graag alles meemaken.

Frans was een echte levensgenieter.

Het ziek zijn heeft veel van hem gevergd.

Voor Harry, broers en zus waren dit hele zware weken. Hij heeft ervoor gevochten zoveel hij kon, maar heeft tenslotte de strijd verloren.

Wij zijn dankbaar dat hij nu uit zijn lijden is verlost.

Toos, bedankt voor de steun die je mij en Harry hebt gegeven.

Harry, broers en zus