

Ter dankbare herinnering aan

FRANS VAN DIJK

echtgenoot van

Nelly van Zeeland - Goorts

eerder gehuwd geweest met

Bertha van Veghel †

Hij werd geboren te Tilburg op 17 maart 1932 en overleed te Helmond op 31 oktober 1993.

Op 4 november hebben wij tijdens een plechtige Eucharistieviering afscheid van hem genomen in de St. Luciakerk te Mierlo-Hout en zijn lichaam te rusten gelegd op de R.K. begraafplaats aan de Molenstraat.

* * * * *

Onverwacht ging Frans van ons heen. Na enkele jaren gesukkeld te hebben met zijn gezondheid heeft hij het tijdelijke leven hier op aarde verwisseld voor het eeuwige leven bij God.

Ruim 16 jaar deelde Frans alle lief en leed samen met Nelly. Ze waren gelukkig samen. Hij hield van het leven en wist er dan ook van te genieten.

Frans was een echte natuurliefhebber en dieren-vriend. Graag was hij bezig met tuinieren in zijn "Volkstuintje". Ook zag je hem vaak wandelen met zijn hond en maatje; Blekkie.

Frans was vrolijk van aard en altijd opgeruimd. Daardoor had hij vele vrienden. Met een warme belangstelling voor iedereen stond hij in het leven. Zestien jaar heeft hij zieken en bejaarden verzorgd in de "Pannehoeve". Dat deed hij met veel toewijding en plezier.

Zijn ziek-zijn heeft Frans geduldig aanvaard en gedragen. Hij was een echte doorzetter, klagen deed hij niet. Zijn lachend gezicht heeft hij ten alle tijd laten zien en dat was een grote steun voor ons. Hij heeft toch nog bewust afscheid genomen en omringd door zijn geliefden is hij rustig ingeslapen.

Frans, bedankt voor alles!

Rust in vrede.

Voor uw medeleven bij het plotseling overlijden van mijn lieve man ben ik u zeer dankbaar.

Uit aller naam:

Nelly van Zeeland - Goorts