

Dankbare herinnering aan

HENDRIKA MARIA VAN DIJK

Geboren te Wierden op 1 december 1903, is zij, gesterkt door het heilig Sacrament der zieken in de Vrede van Christus, overleden te Enschede op 30 juni 1974.

Het leven van deze vrouw heeft in 't teken gestaan van totale dienstbaarheid. 48 jaar lang is zij op pastoriën werkzaam geweest, de meeste tijd op de pastorie van O.L.Vrouw v. Altijddurende Bijstand te Enschede. Iedereen kende haar als „Rika van de pastorie”. Alleen de meest ingewijden weten met wat voor liefde en offervaardigheid zij zich van haar taak gekwetten heeft.

De laatste tien jaar van haar leven bracht zij door in het Dr.Arienshuis. Het medeleven van haar familie en van hen, met wie zij zoveel jaren had samen gewerkt, was voor haar een grote troost.

Voor haar medebewoners was zij een voorbeeld van een diepgelovig christen: door haar eenvoud en tevredenheid. Steeds dankbaar voor de kleinste attentie, die men haar bewees.

Een vrouw, die ongemerkt bij eenieder respect afdwong door de wijze waarop zij het zware kruis van haar ernstige ziekte aanvaardde. Voor ons allen was het een voorrecht haar te mogen leren kennen.

En al zullen velen haar zeker missen, we weten ons getroost door de rotsvaste zekerheid, dat zij die Christus zo gelovig is gevolgd in Zijn dienstbaarheid en in Zijn lijden, nu mét Hem de vreugde mag smaken van de eeuwige Paasmorgen.

Wij danken U voor Uw medeleven.

Fam. J. Jannink

Fam. G. van Dijk

Fam. H. van Dijk

Fam. D. Ros

Fam. B. ter Grote

Fam. M. Elferink