



*Enmaal breekt de dag toch aan  
dat we uit elkander gaan.  
Ik was bereid, wees daarom blij.  
Huil dus niet maar bid voor mij.*

Wil in dankbaarheid gedenken

## **Hermini Gilda Geertruida van Dijk**

Geboren te Avereest op 22 februari 1904.  
Sinds 27 juli 1968 weduwe van

**Johannes Bernardus Schaper**

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken  
in de vrede van Christus overleden te En-  
schede op 21 februari 1993. Met een plech-  
tige Eucharistieviering in de kapel van het  
Dr. Ariënsthuis hebben wij op 25 februari  
afscheid van haar genomen.

Onze goede moeder en oma heeft een ar-  
beidzaam leven gehad in haar zorg voor  
haar 10 kinderen.

Maar blijmoedig van aard, stond zij ook al-  
tijd vol belangstelling open voor anderen.  
Eenvoudig en bescheiden was zij erkente-  
lijk voor de aandacht, die zij ontving, maar  
stelde zij tegelijk voor zichzelf weinig eisen  
aan het leven.

De band met haar kinderen en kleinkinde-  
ren was haar kostbaarste bezit.

Nog een groot aantal mooie jaren had zij in  
het Redemptoristenpark in Glanerbrug en 't  
Ariënsthuis in Enschede.

„Ik heb het hier zo goed”, zei ze vaak.

Maar tegelijk wist zij zich op-weg naar haar  
eindbestemming bij God. In haar persoon-  
lijk gebed en vooral in de H. Eucharistie  
vond zij voortdurend de kracht het leven te  
aanvaarden zoals God dat voor haar be-  
schikte.

„Heer God en Vader: wij danken U voor al  
het goede, dat onze moeder en oma ons  
heeft vóórgeleefd. Wil haar nu opnemen in  
Uw heerlijkheid, waarnaar zij zo hoopvol  
heeft uitgezien”.

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meelevens  
en ter gedachtenis aan onze moeder en  
oma.

Kinderen, klein-  
achterkleinkinderen