

IN CHRISTUS ONTSLAPEN

Johannes Martinus van Dijk

weduwnaar van

CORNELIA M. E. WOONING

geboren te 's-Hertogenbosch 15 Juni 1890.
overleden te Rosmalen 9 October 1963.
gesterkt door de H.H. Sacramenten
der Zieken.

Toch nog vrij plotseling, maar goed voorbereid en helemaal klaar voor de grote reis, is hij naar een beter leven overgegaan.

Zijn aardse leven heeft hij vruchtbaar besteed. God dienend in de taak waarvoor hij stond; de zorg voor zijn gezin. Daar heeft hij voor gewerkt dag en nacht en zijn kinderen de gelegenheid geboden een goede positie te bereiken. „Ik kan nu met een gerust hart mijn hoofd neerleggen“. Zijn woorden die hij nog zei op de laatste dag van zijn leven.

Zijn vrije tijd stelde hij beschikbaar voor het sociale leven waaraan hij zich gaf met hart en ziel en met een aanstekelijk blij humeur, zonder rust te kennen.

Daarom bidden wij met Kerk: Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem, dat hij ruste in vrede.