



Wilt in uwe gebeden en goede werken
gedenken de Ziel van

Maria Josina van Dijk

geboren 18 Februari 1925 te Gennep en
gesterkt door de troostmiddelen van onze
moeder de Heilige Kerk, overleden in
het St. Canisiusziekenhuis te Nijmegen 9
Juni 1948.

Liefde en vriendschap schenkende aan
allen, die haar omgeving vormden, genoot
zij wederkerig sympathie en genegenheid
van velen; haar nederig geloof en echte
vroomheid gaven bekoring aan haar jeugd
en maakten haar tot een aantrekkelijk voor-
beeld voor de meisjes van haar jaren.

En toen de Goddelijke Bruidegom is
gekomen, had zij de lamp brandende in
haar hand en mocht de hemelse bruilofts-
zaal binnentreden.

Ouders, broers en zusters, haar ver-
loofde en de velen, die haar hebben ge-
kend, valt het verlies zwaar en hard; maar
ook God, ons aller Vader, beminde de
glans van haar goedheid en bracht haar
weer te samen met haar broeder, die reeds
eerder het offer van zijn jonge leven in
edelmoedigheid bracht, Wat ons overblijft
is een lichte weemoed en een stichtende
herinnering. Nu zij Gods aanschijn mag
aanschouwen, zal zij voor ons een voor-
spraak zijn.

Geloofd en geprezen zij de Naam
van de Allerhoogste.