



"MIJN HERDER IS DE HEER"

In dankbare herinnering aan
pastoor-deken

**NICOLAAS SEBASTIANUS
VAN DIJK**

Geboren te Wijk bij Duurstede
24 augustus 1902, priester gewijd
22 juli 1928.

Hij was kapelaan te Bornebroek,
Oosterbeek, Groningen en Utrecht.
Daarna werd hij pastoor te Maarn,
bouwpastoor te Doorn en pastoor-
deken te Enschede.

Overleden te Enschede 21 juni 1992.
Vanuit de Jacobuskerk werd hij
begraven op 26 juni 1992 op de
Westerbegraafplaats te Enschede.

Nico van Dijk was een gelovig man,
in hart en ziel priester, betrokken bij
mensen.

Tot op zeer hoge leeftijd fietste hij
bijna dagelijks door de binnenstad
van Enschede. Zijn vriendelijkheid
en hartelijkheid was zichtbaar en
voelbaar. Met deze talenten was hij

een steun en toeverlaat voor zijn
broers en zus, een lieve heeroom
voor zijn neven en nichten, attent
voor Jo, zijn huisgenote, en 'n her-
der voor zijn parochianen.

Zo kreeg hij een plaats in het hart
van vele mensen.

Met hart en ziel priester. Hij ging met
grote regelmaat voor in de Eucharis-
tieviering. Daar beleefde hij zijn diepe
verbondenheid met zijn Schepper en
de mensen, levenden en overledenen.
In deze verbondenheid is hij gestor-
ven, vol vertrouwen dat hij in de Liefde
zou delen die hij zo mild en warm
heeft uitgestraald.

Vol dankbaarheid en genegenheid
blijven wij verbonden met hem, onze
broer, onze heeroom, onze deken en
pastoor, onze collega.

Voor uw medeleven tijdens zijn
ziekte en na zijn overlijden zeggen
wij u hartelijk dank.

Mevr. J. Huizenga
Familie van Dijk