

Gedenk in uwe godvruchtige gebede..

de ziel van zaliger

Regina Antonia van Dijk

weduwe van

Pouwel Pouwels

geboren te Grave, 26 februari 1878, en overleden
te Oss, 25 december 1957, voorzien van het
H. Oliesel.

Nu en dan herhaalt God voor ons de waarschuwing:
„zie ik kom als een dief in de nacht“. Ook nu
wéér met de plotselinge dood van de overledene.
Echter wie steeds klaar is om voor de Heer te
verschijnen behoeft niet te vrezen, zelfs voor een
onverwacht heengaan.

Nog volop in de Kerststemming van de Komst des
Heren hier op aarde, riep God de overledene tot
zich om het Kerstfeest zonder einde mede te
vieren in de hemel.

Zeker het blijft een offer voor u, familieleden,
een nieuw offer, want de wonde van het vorige
zijn nog maar nauwelijks geheeld. Maar brengt
ook dit met overgave aan O. L. Heer. Hij geeft
kracht naar kruis.

„Hebt dank, gij allen, die mij verzorgden en
hulpden. Blijft eensgezind onder elkaar en gedenkt
mij in uwe gebeden.“

Mijn Jezus barmhartigheid.