

Ter nagedachtenis aan

Wijna Franken-van Dijk

Zij werd geboren op 19 oktober 1916 te Rotterdam. Zij stierf in Almelo op 12 september 1999.

Op 15 september 1999 hebben wij haar begraven op de R.K. Begraafplaats te Almelo.

Zij heeft een compleet leven geleefd. Het einde ervan, met al zijn problemen, heeft zij moedig en tevreden aanvaard.

Makkelijk heeft zij het niet gehad. Na een huwelijk met Mart van Oers tijdens de oorlogsjaren werd zij weduwe. Na een huwelijk van ruim dertig jaar met Bernard Franken werd zij opnieuw weduwe, en nu voor vele jaren. Maar zij putte kracht en geluk uit de contacten met haar directe omgeving.

Met heel veel plezier zag zij, na haar kinderen, haar kleinkinderen opgroeien. Tot het laatst bleef zij oprecht geïnteresseerd in ieders wel en wee. Daardoor was zij de spil van haar familie. Aan ons nu de taak om in haar geest verder te leven.

Voor de belangstelling die u toonde zijn wij dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen