

Bid voor de ziel van zaliger

WILHELMINA VAN DIJK

Echtgenote van

CHRISTIANUS CORNELIS VAN ROOIJ

geboren te Oirschot 28 mei 1889, overleden te Boxtel 22 maart 1957, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de Voortplanting des Geloofs, van het Apostolaat des Gebeds en van de Broederschap van het H. Bloed.

Lange jaren hebben wij onze goede vrouw en moeder gekend in een zwakke gezondheid, maar wij genoten nog van haar goedheid en liefdevolle bezorgdheid. Thans is ze nog onverwacht van ons heen gegaan en we zullen haar moeten missen, die het middelpunt was van het huisgezin, hoe hard het ons ook valt. Maar we zullen haar navolgen in haar diep geloof en godsdienstzin, en met haar zeggen: Heer, Uw H. Wil geschiede. We zullen God danken, dat Hij ons zulk een voortreffelijke echtgenote en moeder heeft gegeven.

Dierbare man en kinderen, zo gaarne had ik nog enige jaren onder u vertoefd, maar God heeft anders beschikt. We blijven met elkander verenigd door het gebed, in de zoete hoop eenmaal weer voor eeuwig verenigd te worden in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, woes mijn heil.

Joh. van Abeelen, Koster St. Petrus, Boxtel.