



*Groot was je inzet voor alles,  
moge deze verder leven in ons.*

In dankbare herinnering aan

## Koos Dijkers

echtgenoot van Corry Mingaars

Hij werd geboren op 14 juni 1917  
te Terheyden (NB.)

Op 26 augustus 1994 is hij thuis  
in Oldenzaal overleden.

Bedankt dat U met ons hebt meegeleefd bij zijn laatste afscheid.

Corry Dijkers-Mingaars  
Kinderen en kleinkinderen

Koos Dijkers begon zijn leven in Noord Brabant. Gestart als stagiair in Oosterhout is hij ruim 40 jaar gemeente-ambtenaar gebleven. De laatste 28 jaar daarvan was hij chef financiën in Oldenzaal.

In de oorlogsjaren was hij actief in het verzet, voor hem was dat een vanzelfsprekendheid. Samen met zijn vrouw beleefde hij die spannende periode, waar hij pas vele jaren later mondjesmaat over vertelde.

In de Oldenzaalse jaren die volgden voelde hij zich als raschte Brabander erg op zijn gemak tussen de Twentenaars.

Zijn blijmoedige levenshouding, wars van opsmuk en franje, maakten dat hij snel deel uitmaakte van de gemeenschap. Hij leverde daaraan een belangrijke bijdrage als voorzitter, bestuurder en mede-oprichter van vele verenigingen en instanties, ook op landelijke schaal.

Zijn rechtvaardigheidsgevoel, eenvoud en blij-gelovige karakter zijn voor ons een blijvend voorbeeld geworden.

Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar zeker ook voor vele anderen was hij een steun en toeverlaat. Vaak ook hebben we door hem uitbundig gelachen. Voor de hulp die hij gaf wilde hij alleen maar menselijke warmte terug.

Zijn grote vertrouwen in God was bij alles wat hij deed bepalend. In de kapel bij de zusters vond hij de laatste jaren bijna dagelijks de rust die hij zocht en de inspiratie om blij verder te leven.

Kort na het 50-jarig huwelijksfeest is hij plotseling heengegaan. Hij is nu bij God, daar was hij zeker van.