

Bidt voor de Ziel van Zaliger

## Wilhelmus Hendrikus Canisius DIJKHOF

Weduwnaar van H. C. MULDER

geboren 27 april 1881 te Klarenbeek (Vorst),  
voorzien van de H.H. Sacramenten der ster-  
venden overleden te Losser 28 september 1958  
en aldaar 1 oktober begraven op het  
parochiaal kerkhof.

### HET OFFER IS VOLBRACHT.

Wanneer ooit gesproken kan worden van een leven vol offers, dan kunnen we nu bij dit beengaan spreken van een volbracht offer. Onze Hemelse Vader vroeg veel van hem en hierbij mogen we gedenken: „Wien God lief heeft kastijdt hij”. God had hem lief want lijden en smart zijn hem nimmer gespaard gebleven. Dat hij toch steeds op God vertrouwde en op Gods uiteindelijke goedheid, ook voor hem, dat zal God hem rijkelijk vergelden door te zeggen: „Neem dan nu bezit van het Rijk dat Ik voor U heb bestemd”. Het leven van deze mens was zo, dat hij, naar menselijke berekening, gerechtvaardigd was om te vragen naar het „Waarom” van dit alles. Waarom moet mij dit treffen Heer? Waarom vraagt Gij offers van mij die haast ondragelijk zijn? En vergeten we niet te vaak dat God alles doorziet en voorziet? Hij immers maakt het zwaarste lijden en verdriet tot een onherstelbare glorie. Want dit is het wonder, dat juist zij die wenen getroost zullen worden zodra zij hun hoofd mogen leggen in de schoot van hun Hemelse Vader:

Dierbare kinderen, met recht mag ik zeggen „het offer is volbracht”. Ween niet over mij want eindelijk zal ik ingaan in het Rijk waar geen smarten meer zijn. Jubel met mij omdat ik nu weer verenigd ben met Moeder, broers en zusters. Na dit aardse leven zullen we elkaar wederzien.

Mijn Jezus barmhartigheid