

In Uw H. Mis en gebeden zij aanbevolen
**WOUTERDINA JOHANNA
DIJKHOF**

echtgenote van **PAUL BULTERS**

Geboren te Losser 7 juni 1913, overleed zij in het R.K. Ziekenhuis te Enschede op 14 januari 1960 na voorzien te zijn van de Genademiddelen der H. Kerk. Begraven 18 januari d.a.v. op het R.K. Kerkhof van de parochie H. Maria Geboorte te Losser.

ALS EEN SCHADUW ZIJN ONZE DAGEN,
(Job XIII:10)

Tot in de morgenstond had ik nog hoop, .. mijn ogen waren vermoeid en verzwakt van het opzien naar de Hemelse Vader. Zo graag nog had ik willen leven en zorgen voor U mijn dierbare man en kinderen. Maar wat vermag de mens als God roept?

Kort zijn de dagen des mensen. God stelt het einde vast en wie zal dat overschrijden?

Dierbare man, beminde kinderen en broers, zie ik ben heengegaan omdat God mij van mijn benauwdheden en smarten wilde verlossen. Mijn aardse zorgen moeten jullie nu ontbereren, maar in de bemel mag ik nu een voorpraak zijn.

Geliefde man, hoe hebt gij mij met zorgen omringt tijdens mijn ziekte en als hevige benauwdheden mij kwelden. God zal U het loon hiervoor niet onthouden.

En gij mijne kinderen, vergeet Uw Moeder niet, weest altijd liefdevol voor elkaar en strekt ook Uw zorgen uit over mijn kleinsten. Neem mijn zorgen voor hen van mij over. Laat de grote liefde die vader en ik voor elkaar oprachten jullie steeds ten voorbeeld zijn.

HEER GEEF HAAR DE EEUWIGE RUST.