

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Wilhelmus Ignatius Dijkhuijs

In Borne werd hij op 30 juli 1901 geboren. In Losser sloot hij zijn kerkelijk huwelijk 13 november 1929 met

**Geertruida Johanna Christina
Kemperink.**

Een hevige griep, nog aangevuld met een zware longontsteking, dwong de familie om „Pa” naar „de Stadsmaten” in Enschede te brengen. Nauwelijks aangekomen stierf hij daar op de verjaardag van zijn zus Mien, die 92 jaar werd. Het was zaterdag 15 maart 1986. Hij ontving het H. Oliesel. Op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser werd hij begraven 20 maart 1986.

Deze man kende geen rust, hij was altijd in beweging. Er moest gewerkt worden: in huis, aan het huis en in zijn groentetuin. Dat alles voor zijn gezin en kennissen. Zelfs het zaaigoed voor 1986 had hij reeds in huis. Vol ongeduld zat hij te wachten, dat hij zijn tuin weer in orde kon maken. Hij was in vroeger jaren bij de toneelclub in Losser. Hij was diep godsdienstig en had alles over voor zijn

vrouw, voor zijn twee kinderen. Ben met zijn vrouw en Suze met haar man maar zeker ook voor zijn kleinkinderen Ilse, Bryan en Norman.

Hij kon zo rustig op zijn fiets door het dorp rijden en dan met vaste overtuiging zijn oordeel uitspreken. Hij bekeek het leven van de optimistische kant en had zo zijn eigen humor. Door zaad in de tuin te strooien, had hij geleerd dat sterven komt vóór het leven.

Daarom gunnen wij hem graag, dat hij met schoven beladen voor zijn Heer mag staan, als een gave van God, steunend op het geloof: Gods heerlijke roeping.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

G. J. C. Dijkhuijs-Kemperink
kinderen en kleinkinderen